

SAYI 1  
ARALIK 2022

150\*

# O GECE

FATİH ORTAOKULU 15 TEMMUZ ÇOCUK DERGİSİ



# İSTİKLÂL MARŞI

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!  
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?  
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...  
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,  
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.  
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,  
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  
"Medeniyet" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,  
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.  
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın,  
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı,  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.  
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,  
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?  
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.  
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,  
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden ilahî, şudur ancak emeli:  
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.  
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,  
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,  
Her cerihamdan, ilahî, boşanıp kanlı yaşım,  
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,  
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!  
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.  
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.  
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

# ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsaît bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

**Mustafa Kemal ATATÜRK**



# İÇİNDEKİLER

5

**ÖN SÖZ**

*SALİH CELAL SARIYÜCE*

6

**O GECE**

*AYŞENUR BALKANLIOĞLU*

7

**15 TEMMUZ GAZİSİ DAYIM ÖMER FARUK  
KAPAKLI'NIN DİLİNDEN "O GECE"**

*ABDULLAH OĞUZ KÖSE*

9

**O GECE**

*HATİCE KÖSE*

10

**15 TEMMUZ VE MANŞETLER**

11

**ÖĞRENCİLERİMİZİN DİLİNDEN 15  
TEMMUZ**

14

**15 TEMMUZ ÇİZİMİ**

*SUDE KEÇELİOĞLU*



## ÖN SÖZ

Türk tarihinde ağustos ayının ayrı ve çok önemli bir yeri vardır. **26 Ağustos 1071** tarihinde gerçekleşen Malazgirt Meydan Muharebesi kazanılmış olup Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Türk milletinin bu topraklarda geçici olarak yaşadığını düşünen dış güçler yeni bir hamle yapmaktan kaçınmamış olup ülkemizi parçalayarak milletimizi bu coğrafyadan atmak istemişlerdir. Ülkemiz toprakları yıllar sonra yeniden işgal edilmiştir. Büyük Türk milleti **Mustafa Kemal'in** etrafında birlik olmuş **23 Ağustos 1921** tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi'ni başlatmış 22 gün 22 gece süren savaş zaferle sonuçlanmış olup Büyük Taarruz'la işgalcilere son darbe indirilmiştir. Bu başarının sonunda Türkleri Anadolu'dan atamayacaklarını anlayan işgal kuvvetleri yeni oyunlar geliştirmişlerdir. Devletimizin kurumlarının içine yerleştirdikleri hainlerle ülkemizi bir daha işgal etme planını devreye sokmuşlardır. Ağustos aylarında hain emellerini gerçekleştiremeyenler Temmuz ayının 15'inde Türk milletini esaret altına almaya kalkışmışlar ama başarılı olamamışlardır.

**15 Temmuz 2016** tarihinde Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletinin milli iradesine karşı bir darbe girişiminde bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını, Büyük Millet Meclisini, Milli İstihbarat Teşkilatını, Emniyet Müdürlüğünü ve Türk Silahlı Kuvvetlerini, Başbakanlık makamını teslim almayı amaçlayan, bunun için devlet kurumlarını ve milleti bombalamaktan çekinmeyen hain bir yapı ile karşı karşıya kaldık.

15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak; milletimiz, bu darbe girişimine karşı, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak bu hain darbe girişimini başarısızlığa uğrattı. Tarih boyunca esareti sevmeyen, başka milletlerin egemenliği altına girmektense ölmeyi tercih eden büyük Türk milleti 15 Temmuz gecesi tüm oyunları bozarak bir kez daha tarihe yön verdi. **Millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi.**

Fethullahçı terör örgütünün bu hain darbe teşebbüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini dış güçlerin eline teslim etmeyi, Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürgeci Batılı devletlerin işgaline zemin hazırlayacak bir kaos ortamına sürüklemeyi, devletin bütünlüğünü ve gücünü gerek ulusal gerekse uluslararası arenada zayıflatmayı, pazarlık gücünü elinden almayı amaçlıyordu. Aynı zamanda bu, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan sandık aracılığı ile demokratik yollarla seçilmiş bir hükümetin, dini kisveye bürünen bu cemaat yapılanması tarafından devrilmesine dönük bir güç gösterisi idi. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti bu tür demokrasi dışı oluşumlardan ve darbelerden çok acı çekmiştir. Tarih boyunca darbelerle maruz kaldığından dolayı bu konuda gerekli tecrübe, bilgi ve birikime erişmiştir. 15 Temmuz gecesi milletimiz bu acı tecrübelerden güç alarak ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara, vatan hainlerine ve işbirlikçilerine **"Yeter artık söz milletindir"** demiştir.

Bir toprak nasıl vatan olur sorusunun en güzel cevabını ağustos aylarında veren Türk milleti, vatan topraklarının nasıl elimizde kalacağını da temmuz ayında göstermiştir.

Vatanımız için canını vermiş olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. gazilerimizi ise minnetle anıyor ve şükranlarımı sunuyorum.

**Salih Celal SARIYÜCE**  
**Fatih Ortaokulu Müdürü**



*"Zaman geçti acı yerini gurura bıraktı.  
Gururla şehit torunuyum diyebiliyorum."*

## **ŞEHİT TORUNUNUN ANLATIMIYLA "O GECE"**

15 Temmuz 2016 gecesi darbe haberini aldığımızda ne olduğunu ya da neler olabileceğini idrak edemedik. Darbe oluyor denilmişti ama neydi ki bu darbe? Ne olacaktı bundan sonra? Ne yapmamız gerekiyordu? Bir bilinmezlik ve korku hali vardı hepimizde.

Türk askeri kılığındaki teröristler Türk vatandaşına silah doğrultuyor, tankları üzerlerine sürüyor, havadan atılan bombalarla vatandaşlarımızı şehit ediliyordu.

O saldırıya maruz kalan, vatani uğruna şehit düşenlerden biri de büyükbabam Akif KAPAKLI idi.

Şehit olduğu haberini aldığımızı hatırlıyorum da sanki dünya başımıza yıkılmıştı.

Uçaktan atılan bombalar isabet etmişti ve birçok yeri paramparça olmuştu. Evet bunu söylemek çok zor ama onu hastanede yıkadıktan sonra son kez görmeye gittiğimizde adeta ben iyiyim dercesine gülümsüyordu. Ölüm bir insana bu kadar mı yakışırdı? Bembeyaz yüzü gözümün önünden gitmiyor. Vücuduna aldığı büyük darbelere, yaralara rağmen yüzündeki o tebessüm içimize su serpmeye yetmişti. Yine o gün dayım Ömer Faruk KAPAKLI da gazi olmuştu. Unutması zor bir geceydi. Gerçekten bir ailenin yaşayabileceği en zor geceyi yaşamıştık. Zaman geçti acı yerini gurura bıraktı. Gururla şehit torunuyum diyebiliyorum.

İyi ki bu vatanın evladıyım ve iyi ki senin torununum canım büyükbabam.

AYŞENUR BALKANLIOĞLU  
ŞEHİT AKİF KAPAKLI'NIN TORUNU

## 15 TEMMUZ GAZİSİ DAYIM ÖMER FARUK KAPAKLI'NIN DİLİNDEN "O GECE"



ABDULLAH OĞUZ KÖSE  
8/B

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimini her Türk evladı gibi biz de medya aracılığıyla öğrendik. Öğrendiğimiz anda o gece şehit verdiğimiz babam Akif Kapaklı'nın bir süredir devam eden Kur'an-ı Kerim hatminin sadece son cüzü kalmıştı. Haberi aldığımızda söylediği ilk söz "hatmimi tamamladıktan sonra bakalım" oldu. Hatmini tamamladıktan sonra baktık ki babamın da benim de içimiz içimize sığmıyor. Birlikte dışarıya çıkıp neler olup bittiğini anlamaya karar verdik ve böylece dışarı çıktık. O gece dışarı çıktığımızda Cumhurbaşkanı henüz herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bir kalkışmadan bahsediyordu. Bunun üzerine babam Akif Kapaklı "Böyle bir zamanda ne darbesi?" sözüyle tepki gösterdi. Sonrasında beraberce Etimesgut Belediyesinin önüne gittik. Gittiğimizde bizim gibi medya aracılığıyla haber alan diğer vatandaşların da kimisinin tek başına kimisinin eşi dostuyla meydana doğru hareket ettiklerini gördük. Herkeste büyük bir şaşkınlık ve öfke durumu hakimdi.



Vatandaşlardan birisi aracının radyosunu açtı ve yüksek sesle Cumhurbaşkanı'nın çağrısını oradaki diğer vatandaşlara dinletti. Bunun üzerine oradaki kalabalıkla birlikte önce Kızılay Meydanı'na gitmeye ve direnişimizi orada göstermeye karar verdik. Babam ve ben önden gittik. O anın öfke ve şaşkınlığıyla çok hızlı gitmiştik. Babama Etimesgut Zırhlı Birlikleri'nin önünde durup geride kalan konvoyla birlikte hareket etmemiz gerektiğini söyledim. Durup geride kalanları beklemeye başladık. Arabadan aşağıya indiğimiz esnada bulunduğumuz yerdeki zırhlı birliklerden iki adet zırhlı personel taşıyıcı tank ve bir adet namlulu muharebe tankının çıktığını gördük. İstikametleri gitmeye çalıştığımız Kızılay Meydanı'nın aksine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Bu durumu gören babam Şehit Akif Kapaklı geride kalan grup konvoy halinde zaten Kızılay Meydanı'na gidecek, biz Külliye'ye gidip direnişimizi orada gösterelim, dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru çok hızlı bir şekilde yola çıktık.

DEVAMI DİĞER SAYFADA



Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni birleştiren kavşakta darbeci hainlerin bu millete ait olan tanklarla, tüfeklerle geçişlerini ve direnişi engellemek için yolu kapattığını gördük.

25-30 kişilik bir vatandaş grubu darbe girişiminde bulunan asker kılığında girmiş hain teröristlerle sözlü tartışma halindeydi. Babam da bu durum üzerine aynı şekilde asker kılığındaki teröristlerle sözlü tartışmaya girerek "Benim askerim bana mı silah sıkacak, bu devlet millet size ne yaptı?" gibi sözlerle tartışmaya müdahil oldu. Tam o esnada nereden geldiğini kestiremediğim bir ateş çemberinin içinde kaldık. İnsanlar can havliyle kendilerini yere attı. Ancak babam Akif Kapaklı'nın o esnada dimdik ayakta durduğunu gördüm. Adeta bu vatan toprağı için göğsünü siper etmişti. Ardından silah sesleriyle birlikte tepemizdeki helikopterden de ateş açılmasıyla daha da şiddetlendi. İşte o esnada babamı yerde yatarken gördüm. Hemen yanına koştum ve babamın çok ağır şekilde yaralandığını gördüm. Bilinci açıktı ve neler olduğunun en az benim kadar farkındaydı. Bana oğlum kendi canına bak, beni bırak, dedi. Onu bu halde öylece bırakamazdım ve bırakmadım da. O anın verdiği heyecanla vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandığımı farkında değildim. Babamı can havliyle kucakladım. Oradan geçmeye çalışan ilk arabayı durdurdum ve yardım istedim. Babamı hastaneye yetiştirmek üzere yola çıktık. Yoldayken babamın söylediği iki şey vardı. Birincisi "Benim hakkım herkese helaldir, oğlum benim adıma herkesten helallik iste." oldu. İkincisi ise hastaneye gidip ameliyata girene kadar sürekli "kelime-i şehadet getirmesi" oldu. Hastane acil servisinde bizi karşıladılar. Babam ağır yaralandığından dolayı acilen ameliyata aldılar.

Hastane yolundayken haber verdiğim kardeşim, ağabeyim, amcam, eniştem ve dayım bizden 3-4 dakika sonra yanımızdaydı. Hastaneye gidene kadar kendi aldığım yaraların ve çok kan kaybettiğimin farkında değildim.

Önce bir titreme ve ardından baygınlık geçirdiğimi hayal meyal hatırlıyorum. Gözümü hastane odasında açtım. Yanımda aile büyüklerim, aklımda hep babam vardı. Kendime gelir gelmez ilk sorum "babam nasıl" oldu. Bana tek söylenen ise "babam iyi ancak durumu kritik ve yoğun bakımda" cevabıydı. Ben de en azından babamın hayatta olduğuna şükrederek öyle ya da böyle hastaneden el ele çıkmanın hayalini kurmaya başladım. Aradan iki üç saat ancak geçmişti ki odaya üç dört doktorla beraber ağabeyim ve kardeşim geldi. Doktor eşliğinde babamın şehit olduğu haberini verdiler. O acıyla sinir krizi geçirdiğimi hatırlıyorum. Böylece ne mutlu ona ki rahmetli babam da peygamberimizin sancağı altında cennette gölgelenmek üzere şehitlik mertebesine ulaşmış oldu. Bir şehit çocuğı ve gazi olarak ne mutlu bize ki İslam, vatan, bayrak, ezan ve namus yolunda şehitlik mertebesine uğurladığımız bir babamız oldu. Şairin de dediğı gibi:

*"Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek,  
İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek."*

dizeleriyle aslında Müslüman aziz Türk milletinin, peygamber ümmetinin vatani, bayrağı, ezanı ve namusu için gözünü kırpmadan canını dahi hiçe sayarak verebileceğini açıklamış aslında.

Ben de bir gazi olarak diyorum ki bu Müslüman aziz Türk Milletini hiçbir güç hiçbir hainlik yenemeyecektir. Müslüman aziz Türk milletinin ve özellikle gençliğinin bu ve bu tip hainliklere asla göz yummayacağından eminim. Tarih tekerrürden ibarettir ancak ders alındığı sürece tarihin tekerrürden ibaret olmadığı da görülecektir. Ne mutlu Müslüman Türk'üm diyene!

**ABDULLAH OĞUZ KÖSE**

8/B



## O GECE

HATİCE KÖSE

**"Günlerden 15 Temmuz 2016 Cuma hava çok güzel ve sıcak ama o gecenin bizim için kapkara bir gece olacağını nereden bilebilirdik?"**



**ŞEHİT AKİF KAPAKLI**

Günlerden 15 Temmuz 2016 Cuma. Hava çok güzel ve sıcak ama o gecenin bizim için kapkara bir gece olacağını nereden bilebilirdik? O geceki duygularımı anlatmam inanın ki çok zor. Rabbim kimseye yaşatmasın. Darbe haberini aldığımızda ailemle birlikte evdeydik. Kız kardeşim aradı ve darbe oluyormuş, televizyonu açın, dedi. Açtık; bir şeyler ters gidiyordu, belliydi ama neydi bu darbe? Biz de dışarı çıktık, meydana doğru gidiyoruz. Ve bir telefon geldi, arayan teyzemdi. Bir haber var mı diye annemi, babamı soruyor.

Meğerse babam yaralanmış ve hastanedeymiş. Biz de tabii bu haberi alınca yıkıldık. Bir taraftan çocuklarım "Dedeme ne olmuş?" diye soruyorlar bir taraftan da ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oraya yıkıldık kaldık. Sonra eve geldik, apar topar Ankara ya doğru yola çıktık. O an aklıma öyle şeyler geliyordu ki inanın aklımdan geçenleri yazıya dökemiyorum. O dakikaları anlatmaya kelimeler yetersiz kalır. Ankara'ya yaklaştığımızda önce hastaneye gidip babamı ziyaret eder sonra da annemin evine gideriz diye düşünüyorduk. O ara eşime sürekli telefonlar geliyordu. Sonra bir telefon daha geldi. Arayan kişi eşime "Hastaneye gelmeyin, buralar çok karışık; siz eve geçin demiş. Biz de annemin evine gittik. Hâlâ telefon gelmeye devam ettiği için bir şeyler ters gidiyormuş gibi bir his vardı içimde.

Eşim sanki şifreli konuşuyor ya da bana öyle geliyordu. İçimde tarif edemeyeceğim bir sıkıntı vardı. Babama kötü bir şey olacağını aklıma getirmek istemiyordum, benim babam güçlüdür, tez zamanda iyileşip evine döner deyip kendimi teselli ediyordum. Sürekli babama bir şey olmasın diye dua ediyordum. Zavallı annem de Ömer'den ve babandan bir haber yok yavrum deyip ağlıyordu. Biz annemi annem de bizi teselli ediyordu. Ailemiz için çok zor bir geceydi.

Kardeşim, dayım, hepsi hastanedeydi. Evde kadın ve çocuklardan başka kimse yok. Biz de hastaneye gidip bir an önce babamızı görmek istiyorduk ama bizi götürecek kimse yoktu ve dua etmekten başka çaremiz de yoktu. Çaresizlik ne garip bir duygu.

Sabaha karşı bir telefon geldi. Hepimizde korkuyla sevinç arasında tarifsiz bir duygu vardı. Telefondaki kardeşimdi ve eşime babamın şehit olduğunu söyledi. Biz de babamın şehit olduğu haberini bu şekilde aldık. İşte o anki acıyı anlatmak mümkün değil. İnanın bunları yazarken ellerim titriyor. Aradan altı yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi acı veriyor bize. Bu arada kardeşimin de yaralı olduğu haberini aldık. Tahmin edersiniz hepimiz perişan bir haldeyiz. Bizi bir parça da olsa teselli eden şey babamın şehit olmasıydı çünkü biliyorduk ki peygamberlik makamından sonra en üstün makam şehitlik makamı idi. Bu bize hüznü ve gururu birlikte yaşatıyordu. Çünkü şehitliği Rabbim herkese nasip etmezdi. Rabbim bütün şehit ve gazilerimizden razı olsun. Onların sayesinde bu vatan bizim diyebiliyoruz.

Babam vatanını canından bile çok severdi ve vatani için şehit olmayı çok isterdi. Öyle de oldu. Neyi çok istersen Rabb'im nasip edermiş. Başta babam Akif KAPAKLI olmak üzere 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

**HATİCE KÖSE  
ŞEHİT AKİF KAPAKLI'NIN KIZI**

# 15 TEMMUZ VE MANŞETLER

**Hürriyet**  
15 TEMMUZ 2016 CUMARTESİ  
www.hurriyet.com.tr  
Fiyatı: 1 TL

**DARBEBEYE  
GEÇİT YOK**

UP ASKER  
APMAK İSTEDİ  
ZİN VERMEDİ

**TSK İÇİNDE BİR GRUP DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNDU**

## OLAĞANÜSTÜ GECE

Ankara'da jetler uçtu.  
İstanbul'da tanklar  
havaalanı ve köprüleri  
kapattı. Genelkurmay,  
MIT ve Ankara Emniyet'i te  
çatışmalar yaşandı

TBMM'YE BOMBA  
72.50'ya baskıya dayalı gece baskı  
işlemi etti. Genelkurmay, TSK  
emriyle İstikbal Akademisi, MIT  
Tahsilatı'na saldırılar yapıldı.  
Beyoğlu'na Cumhuriyetkule Kültür  
merkezi'nde "Kader Buluşması" ya girilen  
grup laşkarlar yetenekleri sergiledi.  
Mecidiyeköy'de 4 baskı arasında 3  
kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ankara Emniyet  
Müdürlüğü'nün deprem aralarında ve ter-  
örizmle mücadele birimleri, TSK'nın  
havaalanı, köprüleri, yollarını kapattı.

SİKORSKY DÖŞÜRÜLDÜ  
Fiyatı 1000 TL ile İstanbul'da da  
kışkırtıcı ve tehditkar mesajlar  
akademi tarafından atıldı.  
İstanbul Valiliği'ne askar geldi.  
Kıbrıs Cumhuriyeti İstanbul  
Emniyet Müdürlüğü binasına  
gönderen askarların nöbet tutuşu  
gösterdi. 2 yıl önce darbe girişimi  
sorumlu olduğu iddialarıyla Sıkorsky  
halka karşı döşendiği belirtildi.  
Mülkiyetleri Mehmet Y. vatansever  
meclis üyesi idi.

**GÖLBAŞI'NDA 17 ŞEHİT  
ANKARA VE İSTANBUL'DA  
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI**

**Milliyet**  
www.milliyet.com.tr  
BASINDA GÜVEN  
15 Temmuz 2016 Cumartesi 1 TL  
KATİCİ Satış Fiyatı 2,5 TL

**'HALKIN GÜCÜNÜ  
İSTÜNDE GÜÇ YOKTUR**

**HABER  
TÜRK**

DARBE  
GİRİŞİMİ

Türkiye'nin en iyi gazetesi

## SABAH

15 TEMMUZ 2016 CUMARTESİ  
www.sabah.com.tr BES-GAZETE 1 TL

**TSK'DAKİ BİR GRUP  
HAININ GİRİŞİMİ  
HALKTAN DONDU**

**FETÖ'CÜ DARBEBEYE  
MİLLİ İRADE TOKADI**

Edirne'den Kars'a bütün Türkiye demokrasi için ayaklandı

Ordu içindeki küçük bir FETÖ cuntasının alçakça darbe girişimine milli iradeden ağır tokat geldi. Tüm yurtta halkın güçlü bir şekilde demokrasiye sahip çıktığı

**KANLI  
DARBE  
GİRİŞİMİ**

**SÖZCÜ**  
T.C.

Erdoğan, "TSK içindeki paraleller darbe girişiminde bulundu, teslim olmayız" dedi. Halk sokaga döküldü

## CUMHURİYE VE DEMOKRASI KAZANILDI

Ordu'daki Fethiye

**POSTA**  
Türkiye'yi ve insanları çok seviyoruz

**2  
ÖZEL  
EK**

TÜRKİYE'NİN  
EN SEVİLEN  
GAZETESİ

**15 TEMMUZ  
DESTANI**

**BU DESTAN  
BITMEYECEK**

FETÖ'cü hainler 2 yıl önce bugün, devleti teslim almak için savaş uçaklarıyla tanklarla ve ağır silahlarla harekete geçti. Şeytani planı, üzerlerine yağın bombalarla ve kursunlarla dökülen Türk halkının tarihe geçen direnişi bozdu

# ÖĞRENCİLERİMİZİN DİLİNDEN 15 TEMMUZ



Kahraman Şehitlerimiz,  
Sizler vatan uğruna canlarınızı feda ettiniz ve 15  
Temmuz gecesi kiminiz tankların kiminiz de mermilerin  
önünde dimdik durarak birlik ve beraberliğimizi  
kanıtladınız. Bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle  
anıyorum. Ruhunuz şâd olsun.

Yusuf KIRTAY  
6/D sınıflı öğrencisi



Aziz Şehitlerimize,  
Şu anda bomba ve silah sesleri olmadan rahatça  
uyuyabiliyorsak sizlerin sayesinde. Sizler  
sevdiğinizleri geride bırakarak vatanınız için  
canınızı feda ettiniz. Kim bilir yapmak istediğiniz  
ne hayalleriniz vardı? Belki de aile kuracaktınız.  
Sizlere çok minnettirim. O şanlı gün olan 15  
Temmuz gecesi hiç unutmuyoruz çünkü sizler  
o gün vatan için canlarınızı verdiniz. Sizlerle ne  
kadar gurur duysak azdır. Ruhunuz şâd,  
mekanınız cennet olsun.

Ceylin Erva YILMAZ  
6/D sınıflı öğrencisi



Değerli Şehitlerimiz,  
15 Temmuz gecesi bizler yataklarımızda uyurken sizler bizim için can veriyordunuz.  
Kana susamış olan zalimler o gece kendi ülkesine hatta kendi ailelerine doğrultmuştu  
silahlarını ama unuttukları bir şey vardı: İnançımız tamdı ve kimse bizi  
yıkamayacaktı.  
Siz şehitlerimizin ardından binlerce türkü söylenecek, destanlar anlatılacak.  
Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Nevsu ÇİNİK  
6/D sınıflı öğrencisi

# ÖĞRENCİLERİMİZİN DİLİNDEN 15 TEMMUZ

## ÖLÜM BİR HEDİYE

Sardı etrafı bombaların sesi,  
Parçalandı Büyük Millet Meclisi.  
Dünya görmedi böyle ihaneti.  
Yıkmak istediler demokrasiyi.

Çok şehit verdik o gece.  
Ölüm bir hediye bizlere.  
Kim ihaneti aklına getirirse  
Yok olmayı alsın göze.

Gördü cihan Türk'ün gücünü.  
Aldık şehitlerimizin öcünü.  
Ne kadar hain varsa hepsini attık,  
O gece büyük bir destan yazdık.

Bozulmadı birlik beraberliğimiz.  
Biz yenilmez bir milletiz.  
Siper olduk vatana hepimiz,  
Yaşasın aziz milletimiz!

Hira KOÇYİĞİT  
6/C



## 15 TEMMUZ'DU O GÜN

15 Temmuz'du o gün  
Nice şehitlerin verileceği gece.  
Çocuklar öldürüldü  
Analarının gözü önünde.

15 Temmuz'du o gün  
Anlatılmaz bu duygu kelimelerle  
Yankılanıyordu çığlıklar acı içinde

15 Temmuz'du o gün  
Korku sarmıştı haneleri de  
O acı haber geldi haliyle  
Anlattılar gururla, üzüntüyle

15 Temmuz'du o gün  
Anaların içinde bir yas  
Gözler ise yaş  
Türkiye geçilmez, korkutulamaz!

Berrak KEYVANOĞLU  
7/B



## O GECE

Karanlık ve kandı her yer  
Boyandı kanla her yer  
Kendi milletimizdendi  
Bizi vuran pislikler

Hiç düşünmeden  
Göğsümüz siper,  
Ellerimiz açık.  
Göğe bakan yüzler...

Bizdendi düşmanlar,  
Sırtımızdan bıçaklayanlar.  
İçimize ateş düşürüp  
Yüreğimizi yakanlar.

Bulanık ve puslu  
Şimdilik her yer.  
Yüreğimizdeki acı diner birer birer.  
İntikamımızı aldık teker teker.



Eslem Hüma KOCA  
7/B

# ÖĞRENCİLERİMİZİN DİLİNDEN 15 TEMMUZ

## BUGÜN HAIN BİR GÜN

Sabah kalktığımda  
Çöktü içime bir hüznün.  
Hissediyordum,  
Bugün hain bir gün.

İşittim silah seslerini.  
Bu hainler kimdi?  
Kardeş dediğimiz insanlar  
Bize silah çekti.

Sonra doldu meydanlar,  
Okundu durmadan selalar.  
Çakıştı kurşunlar,  
Atıldı bombalar.

Canımızı siper ettik,  
Kimseye boyun eğmedik.  
Bize kasteden hainlere  
Günlerini gösterdik.



Sıla Naz AKDEMİR  
7/B

## ÖMER HALİS

Ömer Halisdemir'di o kahramanın adı,  
Bu cennet vatanı kurtardı.  
30 kurşun darbesine dayandı,  
Vatanın selameti için tek başına savaştı.

30 kuş hissetti bedeninde  
Onu cennete götüren.  
Açmış kanatlarını göklere  
Uçuyordu cennetin en yüksek mertebesine.

O, milletimizin kahramanı  
O, milletimizin kurtarıcısı  
Kurtardı bizleri  
Emanet etti bize vatanımızı

Şükran Beyza DURMUŞ  
7/B

## VATANIMIZIN UĞRUNA

15 Temmuz'da birçok insan öldü  
Bayrağımız altında.  
Geçit vermediler darbecilere  
Vatanımızın uğruna.

Bağırış sesleriyle uyandı herkes.  
Yüzlercesi şehit oldu o gece.  
Al bayrağa siper olduk, deldirmedik  
Vatanımızın uğruna.

Halkımız savaştı hainlere karşı  
Kendi tanklarımıza, uçaklarımıza karşı  
Dualarla, şehadetlerle mermilere karşı  
Savaştı halkımız vatanımızın uğruna.

Mehmet SOBACIOĞLU  
7/B



Sude Keçelioğlu  
7/C

**İnsan büyür beşikte  
Mezarda yatmak için.  
Kahramanlar can verir  
Yurdu yaşatmak için.**

*(Hüseyin Nihal ATSIZ)*

**Şehit Astsubay Ömer Halisdemir  
(20 Şubat 1974 - 16 Temmuz 2016)**



**Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,  
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!  
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,  
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.**

**FATİH ORTAOKULU 15 TEMMUZ ÇOCUK DERGİSİ**

**ARALIK 2022**